

RIK EN ELENA



## **Uitgeverij Eenvoudig Communiceren**

eenvoudigcommuniceren.nl | lezenvooriedereen.be

*Superrr* is een serie van tien extra makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in het ISK/OKAN. Door het lezen van deze verhalen – over bijbaantjes, vriendschap en verliefdheid – gaat hun taalvaardigheid met sprongen vooruit.

Tekst: Mirjam Eppinga

Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren

Beeld: Elisa Zee, Zee Illustraties

© Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam

Eerste druk: 2018

Tweede druk: 2024

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978-90-8696-357-7

# RIK EN ELENA

Mirjam Eppinga

SUP  RRRR



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



## Vakantie

Het is zomervakantie.

Zes weken geen school!

Geen wiskunde, geen meneer  
Kuipers, geen huiswerk, geen  
economie.

Heerlijk!

Maar nu heb ik wel elke dag mijn moeder.

*Rik, niet zo lang in bed blijven!*

*Rik, ruim nu eindelijk je kamer op!*

*Rik, doe je vieze kleren in de was!*



Mijn moeder heeft namelijk ook vakantie. Want zij is lerares wiskunde.

Gelukkig niet op mijn school. Zij geeft les op de school van Emma en Elena. Dat zijn vriendinnen van mij.

Mijn moeder is een leuke lerares, vinden Emma en Elena. Ze kan goed uitleggen. En ze is ook aardig.

# De Giraf

Mijn vader moet nog één week werken. Dan gaan mijn ouders drie weken weg. Ze gaan naar Frankrijk. Net als elk jaar.

Ik ga niet mee. Ik ga een week kamperen in Zeeland met Daan. Daan zit bij mij in de klas. Hij is mijn beste vriend.







Daan en ik gaan naar een camping dicht bij de zee.

Maar eerst ga ik twee weken werken bij supermarkt De Giraf. Ik werk daar het hele jaar, als vakkenvuller.

Normaal werk ik een paar uur na schooltijd. Maar nu ga ik twee weken de hele dag werken.

Daan werkt ook in De Giraf. Maar hij is nu twee weken met zijn ouders in Spanje.

Gelukkig werkt Elena er ook. En nog meer van mijn vrienden.

Ping!

Een appje van Elena.

*Morgen ook om half 8 beginnen?*

*Samen fietsen? Ik haal je op om 7.15!*

Ik antwoord meteen ja.

Ik ben blij. Twee weken werken met

Elena. Ik kan niet wachten!



‘Rik, moet je niet naar bed? Het is al laat. Morgen moet je weer vroeg aan het werk.’

Dat is mijn moeder.

‘Ik ben 16, mam!’, zeg ik boos. ‘Ik ben morgen echt wel op tijd, hoor.’

Want Elena is hier om 7.15!’



# Kassa

Daar is Elena al. Ze praat de hele tijd.  
Over Emma die op vakantie is.  
Over thuis. Over De Giraf.  
Over meneer Sterk, de chef.



'Mooie broek heb je aan', zeg ik als  
Elena even stil is.  
Ze kijkt naar me en lacht. 'Dank je.'  
Ze bloost een beetje.



Het is half acht. In de supermarkt zijn  
nog geen klanten.

De winkel gaat om acht uur open.

Meneer Sterk zegt wat we moeten  
doen.





‘Jullie gaan eerst schoonmaken en vakken vullen’, zegt hij.

‘Vanmiddag kijken jullie mee bij de kassa.

Elena, jij doet samen met Roos de kassa. En Rik, jij werkt met Olga.’



De ochtend duurt lang.  
Het is druk. Ik werk bij de groente en  
het fruit.

Ik kijk steeds rond. Waar is Elena?  
Pas in de pauze zie ik haar weer.